

Sommarens månader var dramatiska i Egypten. Många av våra vänner fanns med vid demonstrationerna på gatorna i juli månad. Glädjen var stor då president Morsi blev avsatt från sin post och militären tog över makten.

Landets ekonomiska situation har utvecklats negativt under de senaste åren och arbetslösheten är stor. Många människor lider svårt och kämpar för att överleva i hopp om bättre tider. Hur lång tid det kommer att ta vet ingen.

I början av året planeras ett val för att besluta om en ny konstitution. Alla hoppas på att det ska bli möjlighet till större frihet för alla människor i landet.

Livet på barnhemmet fungerar bra. Jag hade möjlighet att bo på barnhemmet ett par dagar i november. Skolan startar vid åtta på morgonen och pågår till två på eftermiddagen, söndag till och med torsdag. Torsdagskvällen är deras helgkväll utan läxläsning, då har de torsdagsmys precis som vi har fredagsmys i svenska familjer. Det kändes nästan överkligt att sitta tillsammans och titta på tv, en komedi och äta chips och godis.

Jag var där precis den dagen då Hanan skulle börja på universitetet. Det var med stolthet hon packade väskan och gick iväg. Vi önskar henne allt gott i framtiden.

De närmaste åren framöver kommer fler av ungdomarna att gå vidare till universitetet. Det är så viktigt att vi kan hjälpa dem till en god utbildning så de har en bra grund att stå på då de inte kan vara kvar på barnhemmet.

Det har kommit ett par nya ungdomar i höst. Situationen i landet gör att familjerna lever på marginalen. Dödsfall och sjukdomar gör att barnen inte kan vara kvar hemma. Det är viktigt att hålla kontakten med den rest som finns kvar av familj eller släkt så de eventuellt kan flytta tillbaka om situationen förändras till det bättre.

Vi är tacksamma för det engagemang som finns här i bygden för barnhemmet. För närvarande är 27 företag med och stöder arbetet. Jag önskar att ni alla kunde resa och hälsa på.

På DGSS hemsida och Facebook sida kan ni läsa om vad som händer på barnhemmet.

Tack alla ni som så troget stöder barnen på DGSS barnhem!

Hälsningar från DGSS styrelse genom
Lena Backstig

www.dgss.se och Facebook : Den Gode Samariten Sverige

